

Zaterdag 22/04/'17: DAGUITSTAP

Met de trein naar Oostende tsjukkke tsjukke TUUUUUUUUUT.

Lieve welpen

Het is eindelijk zover: onze enige echte daguitstap staat voor de deur.

Zoals jullie al konden raden gaan we een dagje zonnen, chillen, ijsjes eten, met de gocart rijden enz. KORTOM ons eens heel goed amuseren!!!

We spreken af zaterdag 22/04 aan het station van Aalst (aan de voorkant) om 9:00u.
Onze trein vertrekt om 9:19u! We zijn terug om 17:42 u in Aalst station (voorkant).

Wat nemen jullie best mee?

- Lunchpakket
- Zwemgerief + handdoek (in het geval van mooi weer)
- Regenjasje (in geval van slecht weer)
- 10 eurootjes (voor eventueel een drankje, een ijsje, een gocartritje enz.)
- Je goed humeur!

Hopelijk allemaal tot dan!

Stevige linker,

Jacala, Chill, Rama, Kygo, Baloe, Akela